



MIDZOMERNACHTTOERNOOI

Zaterdagavond 17 juni

Een ongewone drukte op de Middenweg in Vledder. Schielijk kwamen zo'n 24 lieden met auto en rijwielen zelfs kwam er één liggend op de fiets, richting de jeu de boulebaan aan de Middenweg in Vledder.

De invallende avondschemering deed vermoeden dat er een illegale activiteit zou gaan plaatsvinden maar gezien de leeftijd van het gezelschap was een drugsdeal niet aannemelijk.

Ook een heimelijke amoureuze uitspatting leek niet op voorhand aan de orde te zijn, alhoewel de zwoele avond en de gebruinde benen van de mannelijke deelnemers wel om de nodige aandacht vroegen.

Nee niets van dit alles, een opmerkelijke voorbijganger wist de drukte wel te verklaren. Bij de Vledderboules vond het, inmiddels traditionele, Midzomernachttoernooi Jeu de Boule plaats.

Toen de deelnemers zich hadden aangemeld en aan hun financiële verplichting hadden voldaan, kon de heer B. van Vleeren de doublettes samenstellen.

Jammer dat er toch nog deelnemers waren die dachten dat de zon voor niets op ging en hun bijdrage verzaakten, een vermanend stichtelijk woord van de voorzitter H. van Vleeren riep hen echter tot de orde.





Zonder slag of stoot verliep de eerste ronde. Wel wat steelse blikken als een worp minder geslaagd was maar daar bleef het dan ook bij.

Plots waren zij daar, de altijd aanwezige zorgzame engelen, Lydia, Geeske en Annie. En zoals gebruikelijk torsten zij schalen met gezonde versnaperingen van aardbei tot komkommer en van worst tot kaas.

Groot was de verrassing toen ook een charmante dame, alleen gelaten door haar eega Mark, die zo nodig in de Lichtstad in het zuiden des lands zijn wansmaak tentoonstelde door met Guus Meeuwes mee te lallen.

Yvonne werd door Lydia en Geeske meegetroond en maakte alras deel uit van het charmante engelen gezelschap.

De stand werd na de eerste partij opgemaakt, waarbij het wel opviel dat de gebroeders wel echt dicht bij elkaar en nogal geheimzinnig met het

wedstrijdformulier bezig waren, maar alla zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

Ook de tweede ronde verliep, met ontstoken veldverlichting, voorspoedig, geen enkele wanklank werd gehoord tot het gedonder en bliksem zijn entree deed op het boulevard. De alcoholische dampen waren niet van de lucht, toen er spontaan het melodieuze Droomland klonk, dat menigeen met betraande ogen ietwat sentimenteel mee neuriede.

Hoogste tijd voor de derde en tevens laatste ronde, die menigeen noopte een vest of jasje tegen de opkomende kou aan te trekken. Gelukkig verschenen de engelen met schalen warme versnaperingen die gretig aftrek vonden bij de deelnemers.

Zo omstreeks 2 uur werd de uitslag door de gebroeders Van Vleeren bekendgemaakt.



Het was geen verrassing dat Henk met de eerste prijs aan de haal ging, de 2de prijs was voor Jannie ten Berge en de 3de prijs ging naar haar wel erg inhalige echtgenoot Peter, zodat er in huize ten Berge voorlopig de bloemetjes buiten worden gezet.

De welverdiende aanmoedigingsprijs was de welhaast immer afwezige maar o zo sympathieke Jan van Nieuwenhoven. Omdat aan de dagsluiting door Henk geen behoefte was vertrok menigeen omstreeks 2.30 uur met kleine oogjes huiswaarts, maar dankbaar dat het geheel ,zoals gebruikelijk, weer voortreffelijk was georganiseerd.



A.S. zaterdagmiddag geen reguliere speelmiddag in verband met uitwisseling met Sur la Tête.