



Voorjaarspromotie toernooi



In menig huishouden rammelde de wekker op 6 april, in alle vroegte, van het nachtkastje. Slaapdronken werd de gang naar de badkamer ondernomen met een koude douche kwam men weer enigszins bij zinnen.

Een vroeg ontbijtje maakte dat men 'de wereld weer aan kon, zeker toen bleek dat een opkomend zonnetje veel goeds beloofde voor de komende dag, dat werd overigens wel eens tijd na de onophoudelijke regenbuien van de voorgaande weken.

Ongetwijfeld vraagt de lezer van dit verslag zich af wat de reden was van deze vroege activiteit. Het antwoord is snel gegeven, de Vledderboules hield het jaarlijkse **Voorjaarspromotietoernooi**, een sportieve uitdaging die een ieder wel op zijn/haar palmares wil bijschrijven.

Oude tijden herleefden, met het respectabele aantal van 32 doubletteams toog men richting Middenweg in Vledder om de sportieve uitdaging aan te gaan.

Vledder om de sportieve uitdaging aan te gaan. In het kielzog van de spelers kwamen gedurende

de dag ook een groot aantal supporters het jeu de bouleveld bevolken zodat een kleine honderd belangstellende zoekers en spelers het speelveld bezochten.

De doubletteams werden van harte welkom geheten door de voorzitter Henk van Vleeren die samen met zijn lieftallige echtgenote Geeske een team vormde.



(Voorafgaande aan de aanvang van het toernooi werd door een aantal deelnemers een kop koffie gedronken, maar om 9,30 uur werd door de wedstrijdleiding het groen licht gegeven.

De eerste twee mènes werden gespeeld om de rangschikking te bepalen wie in de A of B poule zou gaan spelen.

De twee doubletteams van Vledder (Henk en Geesje, en Peter en Jannie) gingen in de B poule hun krachten meten.



Het uiteindelijk resultaat; Peter en Jannie behaalden vóór Henk en Geeske de derde plaats.

Mooie op het scherp van de snede gespeelde wedstrijden lokte veel bezoekers naar de Middenweg die tot vreugde van de vlekkeloos opererende keukenbrigade zich tegoed deden aan drankjes en gehaktballen, soep en tosti's.

En dan die zon samen met een zacht zuidenwindje stuwde de temperatuur naar een heerlijke temperatuur tot plezier van spelers en toeschouwers.

Het niveau van het getoonde spel werd, naarmate de dag vorderde, van een hoog niveau.

Om 16,30 uur waren alle partijen gespeeld en kon worden begonnen met de uitreiking van de prijzen, traditie getrouw vleespakketten. Het was tevens het einde van een ongelooflijke sportieve sportdag waar geen wanklank werd gehoord, op naar het volgend jaar.



Winnaars poule A



Winnaars poule B



**Jannie en peter
3e in poule B**

KLAVERJASSEN VRIJDAG 12 APRIL:

Voor de laatste keer gaan we dit seizoen klaverjassen. Na veel gebel en gepuzzel hebben we toch vier tafels compleet. Wel zo gezellig.

Om 15.00uur was iedereen welkom en na de koffie met appeltaart, worden de kaarten geschud.

Er worden 2 potten gespeeld.

De stemming zit er goed in.

Ria houdt de bar in de gaten en zorgt dat de tafel gedekt is voor het buffet.

Om 18.00u komt China Garden een heerlijk chinees buffet brengen, dat is smikkelen en smullen.

's Avonds speelden we nog 2 potten en daarna volgt de prijsuitreiking.

De eerste 3 winnaars van het hele seizoen worden in het zonnetje gezet.

Ze krijgen een gezellig bloembakje.

Bovendien bezitten we ook nog een wisselbeker. Deze is dit jaar voor Wim. Geef hem maar een mooi plekje in je huis Wim!!

Een bijzonder dank aan Ria, die genegen was ons deze avond te helpen.

En we rekenen erop, dat we volgend seizoen weer met vier tafels compleet kunnen klaverjassen.

Tot dan.

1e prijs: Wim Schoenmaker

2e prijs Marcel Schaij

3e prijs Sijgje Witmus



Uitstapje 25 mei - Urk

Het volledige programma kunt u nalezen op de flyer in de kantine of op de site www.vledderboules.nl.

Wij bieden de mogelijkheid om bij terugkomst in de kantine gezamenlijk te genieten van een chinees buffet voor €20,00 p.p. inclusief 2 drankjes.

U kunt zich hiervoor tot 1 mei bij het bestuur opgeven.

Uiteraard zijn de overige consumpties de hele dag voor eigen rekening