



Verrassingspelmiddag 15 november 2025

Op 15 november hadden we een spelletjesmiddag bij Vledderboules.

De boules ballen konden we in de tas laten. En na een hele dag regen plus vandaag zo nu en dan een bui, kwam dat heel goed uit.

De opkomst was goed, een leuke groep van 24 mensen.

HARRY BOUMAN en **SUZE SANDERS** waren ingehuurd.

Ja, wat stond ons te wachten? We zaten in groepjes van 4 en dat kwam goed uit, want het was de bedoeling dat ons een quiz werd gepresenteerd. Gezellig!!!

Harry heette ons van harte welkom en vertelde hoe de quiz in elkaar stak.

We moesten vooral vragen beantwoorden en opdrachten oplossen.

Suze hield zich bezig met het nakijken van de groepsantwoorden.

Voor de pauze kregen we 4 opdrachten en na de pauze ook.



OPDRACHT 1: **Algemene vragen**, die we moesten beantwoorden. Dus de hersenen lieten we kraken.

OPDRACHT 2: We kregen **een blad met logo's**. Wij moesten opschrijven waar die logo's voor waren. Ja, dat viel niet altijd mee.

OPDRACHT 3: Mmm! **Koekjes raden**. We kregen een schaal met 6 koekjes en werden verzocht op te schrijven hoe die koekjes heten. Dus denk erom, niet opeten.

OPDRACHT 4: **Voelen in een washandje**. We kregen een washandje dat dichtgenaaid was en daar zaten tien voorwerpen in. Dus voelen wat erin

zat en opschrijven. Nou wat een gefriemel. Een leuke opdracht, waar veel bij gelachen werd.

VERVOLGENS PAUZE

Koffie of thee en de koeken die we moesten raden, mochten we opeten. Vooral geen ruzie maken wie wat wil. De keuze was divers (pennywafel, likkoekje, stroopwafel, bokkenpootje, sprits, jodenkoek).

Na de pauze gingen we weer vrolijk verder.

OPDRACHT 5: Dat waren **sportvragen**. Ja als je van sport houdt en goed op de hoogte bent, wist je er een heleboel.

OPDRACHT 6: De **hoedjes** kwamen langs. Gezellig al die hoedjes, maar er waren ook helmen. Alles wat je op je hoofd kan zetten. Dus schrijf maar op hoe ze heten.

OPDRACHT 7: We kregen **een foto** met een **fantasiedier**. In dat dier zaten 11 dieren. Dus puzzelen maar!!

OPDRACHT 8: Een blad met **jeugdfoto's** van **bekende personen**. Nou, dat was me een gepuzzel. Er was o.a. een jeugdfoto van Geert Wilders, Maxima, Francis van Broekhuizen bij. Een moeilijke opdracht, maar er werd fanatiek aan gewerkt. Geert Wilders werd door een groepje Anita Meyer genoemd.

Zo, nu was het klaar. Wat een gezellige middag. Iedereen had enthousiast aan de opdrachten gewerkt. Bloed, zweet en tranen? Nou zo erg was het niet. Het was ook de bedoeling, dat iedereen op een gezellige manier met elkaar bezig was. En dat was aardig gelukt. Ons groepje bestond uit Gerrit, Inge, Nel en Lida.

Nadat *Suze* alles had uitgerekend, maakte *Harry* de uitslag bekend.

Laat ons groepje nou de meeste punten gehaald hebben. Als beloning kregen we een oorkonde.

Bovendien kregen we allemaal een lekkere chocoladeletter. Sinterklaas was immers net aangekomen.



Harry en Suze bedankt voor het leiden van deze gezellige middag.

Lida Deschan