



## Kniepertjes bakken

Woensdag 3 december werden er met een aantal mensen kniepertjes gebakken voor de kerstmarkt op zaterdag 6 december in Vledder. Dus vroeg uit de veren en je was al vanaf half 9 welkom.

In de loop van de ochtend druppelde iedereen binnen en werd er onder het genot van een kopje koffie fanatiek gebakken. We hadden zelfs vrijwilligers, die geen lid zijn. Zij bakten vrolijk mee. Een bijzonder woord van dank aan deze mensen. Arjen, ons nieuwe lid, was er ook en zat even over half 9 al fanatiek te bakken.

Soms was het muisstil, zo geconcentreerd was iedereen bezig. Maar een gezellig kletspraatje kwam er gelukkig

ook tussendoor. Gerrit hield weer keurig de administratie bij en er waren ook inpakkers.

Tussen de middag werden we getrakteerd op een lekkere kop erwtensoep met roggebrood en katenspek.

Ja, de hele dag waren we wel bezig, maar het resultaat was dan ook geweldig. Op het eind van de dag was iedereen een kniepertje. Het resultaat was overweldigend, tegen de 2900 kniepertjes waren er gebakken!

Bedankt allemaal voor jullie inzet.



## Kerstmarkt

Vlak na Sinterklaas hadden we kerstmarkt in Vledder; het was niet anders. Dus tegen elven liep ik over de markt.

Nou erg mooi weer was het niet, soms heftige regenbuien. Tot mijn verbazing waren de meeste kramen nog leeg. Zouden ze allemaal niet komen vanwege de regen?? Ook was in ons kraampje nog niemand aanwezig. Hoe kan dat nou??

Ik bij Koopman naar binnen. Wat is het nog leeg!

Zij vertelde, dat het officieel pas om 13.00 uur

begon. Dat was even balen.

Dus nog even een paar boodschappen bij de Plus doen.

Dan maar naar huis. Op weg naar de auto waren ze toch bezig bij onze kraam. Het mooie kerststuk van Mina stond al te pronken. Dus kon ik toch nog kniepertjes kopen. Ondanks het slechte weer hadden ze een gezellige middag.

Ja, dat heb je als je zoveel glühwein verkoopt. Daar wordt iedereen op de markt vrolijk van. Dan deert een regenbui niet meer. Om half 5 waren alle kniepertjes uitverkocht en waren er 16 flessen glühwein doorheen gegaan; niet verkeerd.

Dank aan Geeske, Lydia, Annie, Bennie, Henk en Willem. Zij hebben zich deze dag enorm ingezet voor onze vereniging!!

Top!!



*Lida Deschan*

## Lidmaatschap

Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan moet dit **vóór 15 december** gebeuren bij Jolanda Mulder ([secretaris@vledderboules.nl](mailto:secretaris@vledderboules.nl)).

Bij te laat afmelden bent u de contributie €65,00 over 2026 verschuldigd.

Heeft u opdracht gegeven tot automatische afschrijving, dan hoeft u niets te doen en wordt het bedrag eind december afgeschreven. Geen automatische afschrijving? Dan ontvangt u vroegtijdig een factuur.

Marcel Schaaij,  
06-52161369 penningmeester@vledderboules.nl

## Agenda

4 JANUARI

**Nieuwjaarsreceptie** 15.<sup>00</sup> – 17.<sup>30</sup> uur

7 FEBRUARI

**snerttoernooi** aanvang 11.<sup>00</sup> – 3 wedstrijden

